

1 maart 2016: *Ik word altijd blij, en ben altijd blij verrast, als ik het boek opensla en verderga waar ik gebleven ben. Het is een bijbel voor mij geworden, met op elke bladzijde nieuwe gezichtspunten op materie waar in de KK, waar ik in opgegroeid ben en waar je naar de pastoor luisterde en zelf nooit een bijbel ter hand nam, niet over gepraat werd. De subtekst van de bijbel, datgene wat niet uitgelegd wordt, waardoor het boek misschien ook zo moeilijk te lezen is, en het feit dat het vrouwelijk element er vrijwel geheel uit is verwijderd, begint me nu duidelijker te worden, en daar ben ik u ERG dankbaar voor.*

*Ga zo door, wil ik u graag meegeven en -wensen!
Armand Sprakelaar.*

Na de reactie van Annine op 7 maart 2016 waarin zij haar dank uitsprak, schreef de Armand Sprakelaar:

8 maart 2016. *Ik vind het erg prettig dat u gereageerd heeft, en ik kan u verzekeren dat ik niet de enige ben die geraakt is door uw "nieuwe bijbel" boek! Ik heb het boek kado gedaan aan een trouwe begeleidster van mij en die werd er emotioneel van. Uw werk wordt, m.a.w., erg gewaardeerd.*

P.S. Ga vooral door met het schrijven van zulke mooie, noodzakelijke boeken!